

Pinksterfeest 2019 Donderdag 6 juni

Vrijeschool de Berkel



*Voor mijn venster vliegt een duifje, kijk eens hoe zijn vleugels slaan.
In en uit door ieder raampje, ja nu blijft hij even staan.
Klap, klap doe ik met mijn vleugels, en nu vlieg ik heen en weer,
allemaal een rondje draaien en we vliegen nog een keer...*





P I N K S T E R F E E S T

*hier is onze fiere Pinksterblom
en ik zou 'm zo graag eens wezen.....
met zijn mooie kransen in het haar
en met zijn rink'lende bellen....*

Pinkstertijd - in de Pinkstertijd tooit de aarde zich op haar mooist! Aarde & water enerzijds en licht & warmte anderzijds ontmoeten elkaar ten volle en wat een pracht aan bloemen en groen is er daardoor op dit moment om volop van te genieten!

Pinksterfeest - het Pinksterfeest is het feest waar aarde en hemel elkaar ontmoeten, is het feest van de scheppende aardekrachten, die ons ieder jaar die prachtige natuur weer schenken, maar ook van de zoekende menselijke geest, op zoek naar geestelijke inspiratie.

"Pinksterfeestjes" - iedereen kent wel die momenten (wanneer in het jaar dan ook) waarop je even "de geest krijgt", de inspiratie: ineens zie je wat je tot dan toe niet zag; ineens snap je iets, wordt iets je duidelijk, er gaat je een lichtje op en je kunt weer verder, soms met verstrekkende gevolgen. Dat maakt enthousiast, dat maakt geestdriftig!

Pinksterblom - de Pinksterblom is onze lentebloom, samen met haar jonker is zij het symbool voor de groeikracht van de aarde, maar haar versieringen en die voor haar jonker en alle feestelijkheden maken we zelf, van "mooimakersgoed" als crepepapier, stof en zijdevloei. Echte bloemenkransen bewaren we voor Sint Jan.

Pinksterduif - de pinksterduif is het beeld voor de neerdalende Heilige Geest, beeld voor de verbinding tussen hemel en aarde. Witte vogels die ons de weg wijzen als we in ons leven (even) niet meer verder kunnen, vinden we ook in vele sprookjes.



P I N K S T E R F E E S T

Donderdag 6 juni 2019

Kleuters

Donderdag 6 juni vieren we op de Berkelschool het Pinksterfeest

De kleuters komen om 9.00 uur in een feestelijke stoet en zullen met hun

"Pinksterbruid en bruidegom" en alle "bruidsjonkers en juffers" kijken naar het dansen met de linten van de kinderen uit de klassen 1 en 5

Hiervoor zijn alleen de ouders van de kleuters uitgenodigd

Hierna gaan de kleuters met hun juf en ouders terug naar het kleuterplein



Omdat het plein te klein is met alle klassen en ouders van onderbouw en kleuters dit feest hier te vieren hebben we besloten het feest in tweeën te knippen.

Voor de kleuters en hun ouders om 9.00 uur en voor de onderbouw en hun ouders om 14.00 uur.

P I N K S T E R F E E S T

Donderdag 6 juni 2019

Klas 1 tot en met klas 5

(klas 6 is op kamp)

Donderdag 6 juni vieren we op de Berkelschool het Pinksterfeest



De viering begint om 14.00 uur op het schoolplein

Alle ouders welkom!

Het geeft een mooi beeld als iedereen lichte kleding draagt die dag.

*We rekenen op een grote opkomst en mooi weer
Namens het college van de Berkelschool.*

Een losse tegel...

Op het plein van de Vrije School 'de IJssel' te Zutphen ligt al vele jaren een losse tegel. Dat is de plaats waar de boom in grond wordt gezet. Als Pinksterviering wordt rondom de meiboom gedanst.

Deze boom, vroeger een vlaggepaal, de laatste jaren een heuse stam, wordt rijkelijk versierd met groen (kleefkruid enzo). Vanaf de top hangen er kleurrijke linten aan; overigens pas op de viering zelf, want enkele weken lang staat die paal er als een echte oefenpaal met nylon koorden. (lengte paal: 3.50 m. lengte linten: 3.80 m.)

Elke dag oefenen de klassen hier om de dans zo goed mogelijk te krijgen. Dat oefenen geldt niet zozeer voor een eerste klas: die mag heel eenvoudig beginnen: slechts heen en weer lopen in de kring; iets wat de kleintjes al veel vaker hebben gedaan maar nog nooit met zo'n kleurig, bewegelijk lint in de knuist.

En loop je een of twee keer rond, dan strengelen al die linten zich zo mooi rondom de boom, dat het zingen nogal eens vergeten wordt.

Een tweede klas kan al met een eenvoudig dansje beginnen, een derde klas maakt het moeilijker en eerst dan begint het echte werk (vinden de kinderen). De vierde klas namelijk vlecht! Jawel, de linten worden rondom de boom gevlochten.

Lang was de traditie op school zo, dat elke vlecht een onontwarbare knoop werd totdat dat de zevende klas aan de beurt kwam. Die liet dan eventjes zien hoe het moest, want een vlecht maken is niks; een vlecht weer ontrafelen, dat is de kunst!

Die gewoonte is doorbroken door een klas die er prat op ging elk jaar een vlecht van klasse te maken en weer in de kring terug te komen met de linten keurig naast elkaar.